



Ter gelegenheid van ons 45-jarig bestaan organiseren we op zondag 25 augustus een daguitstap naar Roeselare.

Wat is het programma?

- Vertrek aan het lokaal met luxe autocar om 9.00 uur.
- Ontvangst met koffie en geleide rondleiding in "Koers", het museum van de wielersport.
- 3-gangenmiddagmaal.
- Bezoek aan het stadhuis met gids.
- Wat vrije tijd in Roeselare

ROESELARE, EEN STAD MET INHOUD



Roeselare is de Hoofdstad der Wereldkampioenen en dat is nergens zo tastbaar als in KOERS. Museum van de Wielersport. Ondervind er de koers aan den lijve. Maar de Hoofdstad der Wereldkampioenen heeft nog heel wat extra in petto zoals bijvoorbeeld het stadhuis. Ter vervanging van de Stadshal en de Belfortoren op de Grote Markt, startte in 1769 de bouw van het classicistische stadhuis. Binnenin schuilt een prachtig interieur met talrijke kunstwerken die elk hun eigen, aan Roeselare verbonden, verhaal hebben.

Roeselare is ook een echte smaakstad. Fijnproeverij of bourgondisch genieten, je smaakpapillen worden in

Roeselare goed verwend. Ook voor shoppers is de stad een feest. Het grootste openlucht winkelwandelcentrum van Vlaanderen gooit hoge ogen met zijn aantrekkelijke etalages.

Deze mooie daguitstap bieden wij u en uw gezinsleden aan voor **slechts 20,00€** per persoon. Heeft u eventueel familie of vrienden die ook aan deze uitstap willen deelnemen dan kan dat aan de reële prijs van 60,00€. Uiteraard is dit afhankelijk van het aantal vrije plaatsen en hebben de leden voorrang bij de 50 voorziene plaatsen.



Om het aantal beschikbare plaatsen te kunnen vastleggen, liefst zo snel mogelijk Inschrijven, maar zeker ten laatste op 10 augustus liefst via overschrijving op ons rekeningnummer: BE40 3930 4728 4963 met vermelding inschrijving daguitstap.

Uiteraard rekenen we op zoveel mogelijk deelnemers om er een mooie en plezierige dag van te maken.

